

## **Interview met Stycie Waweru**

### **Wanneer wist je voor het eerst dat je kon acteren?**

Toen ik vier jaar was. Ik keek naar cartoons en ik hield ervan hoe ze acteerden. Ik wist dat ik dat ook kon.

### **Wat deed je toen je hoorde dat jij gekozen was voor de rol?**

Ik geloofde het helemaal niet! Ik repeteerde met meisjes die wisten waar ze mee bezig waren. Ik stond daar gewoon... Ik wist niet eens wat ik moest doen. Wanneer ik hoorde dat ik de rol had was ik erg blij. Ik kon niet wachten om te beginnen.

### **Wat was je favoriete scène?**

Mijn favoriete scène was die waarin ik moest vliegen. Ik moest gaan liggen op een bord dat zo blauw was als de hemel. Ik moest doen alsof ik liep en ik moest opstijgen. In de film lijkt het alsof ik echt vlieg. Dat vond ik leuk.

### **Wat was de meest uitdagende scène?**

Toen ik erg snel moest rennen. En toen ze close-ups van mij namen. Ze moesten aan mijn gezicht kunnen zien of ik blij of droevig was. Dat was een uitdaging.

### **Wat wil je later worden?**

Ik ga blijven acteren, misschien zingen en turnen. Mijn familie helpt mij. Ik moest bijvoorbeeld mijn haar afscheren voor deze rol, maar ik wilde dat niet. En toen zei mijn papa dat het niet zo erg was, dat ik bekend zou worden, zoals ik altijd al wilde. Mijn mama was erbij op de set, zodat ik me niet droevig voelde. Soms moet je vrolijk zijn in de film, maar soms was ik droevig in het echt. En dan maakte mijn mama me terug vrolijk. Mijn zus ondersteunde mij zoals mijn papa. Ze zei dat mijn haar terug zou groeien en dat ik deze kans moest grijpen.

### **Wie is jouw grote voorbeeld?**

Kira Kosarin. Ze speelt Phoebe Thunderman in De Thundermans. Ik vind haar leuk omdat ze grappig is. Die rol is perfect voor haar.

### **Ga je nog in andere films meespelen?**

Na Supa Modo werk ik aan een film over een gek meisje dat het hele dorp inspireert. De regisseur is mijn papa.

### **Wat zou je willen zeggen aan kinderen van jouw leeftijd?**

Mijn boodschap aan kinderen van mijn leeftijd is om in hun dromen te blijven geloven. En nooit op te geven totdat ze bereikt hebben wat ze willen.